



In Memoriam Peter Klop (26 mei 1936 – 19 december 2020)

Op 19 december j.l. overleed in zijn geboorteplaats 's Gravenhage op 84-jarige leeftijd Petrus Rudolph Klop, erelid van de Koninklijke Nederlandse Vereniging 'Ons Leger'.

Hij bezweek aan de gevolgen van een slopende ziekte. De nabestaanden hebben gekozen voor een uitvaartplechtigheid in besloten kring.

Met Peter Klop verloor de vereniging een waarlijk iconisch lid.

Als voormalig majoor van de Technische Dienst vervulde Peter Klop gedurende twaalf jaar op voorbeeldige wijze de functie van secretaris in het hoofdbestuur. Geleidelijk werd hij daarbij cumulatief belast met supplementaire taken die oorspronkelijk aan afzonderlijke andere hoofdbestuursleden waren toebedeeld, zoals de coördinatie van regio-activiteiten, de 'public relations', het verzorgen van het verenigingsnieuws en het onderhouden van de administratieve contacten met de Krijgsmacht en onze zusterverenigingen.

Toen hij vanaf het jaar 2015 geen deel meer uitmaakte van het Hoofdbestuur bleef hij tot begin 2019 de ledenadministratie verzorgen, de Algemene Vergaderingen en verenigingsexcursies (mede)organiseren en de jaarlijkse kascontroles regelen.

Ook buiten 'Ons Leger' was hij op vele fronten actief, onder meer binnen de Bond van Wapenbroeders, waardoor hij beschikte over een enorm groot netwerk.

Binnen onze vereniging kende hij vrijwel ieder lid persoonlijk en bijna alle leden wisten wie Peter Klop was. Tot het laatst toe bleef hij blij geven van grote betrokkenheid met het wel en wee van de vereniging. Als Wandelend Geheugen van 'Ons Leger' was hij een vraagbaak op wie nimmer vergeefs een beroep werd gedaan en met zijn gevraagde en ongevraagde adviezen een waardevolle steun voor het hoofdbestuur. Ondanks problemen in zijn privé leven en later met zijn gezondheid bleef hij een niet aflatende inzet en toewijding aan de dag leggen.

Peter Klop was een alom geliefd aimabel mens en voor velen een inspirerend voorbeeld. Tallozen zullen dan ook mooie en dierbare herinneringen aan hem blijven koesteren. Hij zal worden gemist, en zijn nagedachtenis zal met respect en grote sympathie in ere worden gehouden.

Dat hij moge rusten in vrede !